

DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Tulip en Zalok in de leer van Calvin, en Vlucht en kijk niet om

TULIP EN ZALOK IN DE LEER VAN CALVIJN

In de strijd tegen het vuil van de vraatzucht, wat als een prisma is dat een schijnwerkelijkheid heeft geschapen, moeten we teruggaan tot het moeder calvinisme van Calvin's Grote Institutie, oftewel zijn bijbelverklaring, niet zijn kleine institutie, de kleine hoorn die de heerschappij nam (wat de nazi's eens deden met een zeer slappe filtratie van het werk van Darwin en Nietzsche, ook als een kleine hoorn, waar Daniël voor waarschuwde in hoofdstuk 7).

Het moeder calvinisme bevat de ware beginselen, en dan kunnen we tulip vergeten. Tulip was het zeer slappe aftreksel van Calvin's 'kleine leer', de leer van zijn jongere jaren, waar hij altijd min of meer aan heeft vastgehouden, ook om geen gezichtsverlies te lijden, maar wat hij heeft geprobeerd te nuanceren en te matigen. Het was de belasting die hij aan het beest moest betalen zijn hele leven. In zijn grote institutie maakt hij overigens korte metten met dit beest, zij het subtiel. Drie hoorns werden uitgerukt, en een kleine elfde hoorn die kwam opzetten ging heersen. Dat was de kleine institutie van Calvin, de tulip.

Afraveling is altijd een kenmerk geweest van de vraatzuchtige mens. Nergens geen tijd voor. Alles moet snel, geen tijd om door te leren, maar snel willen heersen, en in die ruimte ontstaat vals en overmoedig zelfvertrouwen, eigengerechtigheid, zelfgenoegzaamheid. Zo ging het volk

ten gronde. Maar Calvin had ook een gouden pen. Hij bracht ook het Woord van God voor die tijd, belangrijke principes. We hebben besproken : zijn leer van de zonde-taxatie, die we overigens ook in de Heidelbergse catechismus tegenkomen, zijn afstemmings-leer, zijn lof der lijdzaamheid, zijn lof der oordelen, en de volbrenging van de krijgslust. Deze geestelijke aspecten werden vervuld in de arme Lazarus, als het geestelijke verdienmodel in zijn leer. De arme Lazarus had volgehouden op het smalle pad, en ging zo door de enge poort.

We zien :

1. zonde-taxatie (de grootte en ernst van de zonde onder ogen komen, de dodelijkheid ervan, de onwaardigheid etc.)
2. afstemmings-leer
3. lijdzaamheidslof
4. oordeelslof
5. krijgslust-volbrenging

Nemen we hiervan de eerste letters dan is het ZALOK, wat in zijn grote institutie opstaat tegen al te extremistische en kortzichtige TULIP, ook als een verdieper en nuanceerder van TULIP. ZALOK komt tegen genade-misbruik, dode genade, van al te gemakkelijke tulip. In de diepte van de leer van Calvin, in het grotere verband van zijn werk, zien we een veel diepere TULIP, die zijn bron heeft in ZALOK. Er wordt in de leer van Calvin niet zomaar loon gegeven naar werk, maar naar afstemming, in zijn verklaring van de gelijkenis van de arbeiders in de

wijngaard (Mattheus 20). Wij worden beloond in de mate waarin wij op de Heere zijn afgestemd, geleid worden door de Heere, niet voor werken op zich. Omdat afstemming ook weer vals kan zijn, en het vlees inneng kan hebben, zijn de andere punten van Calvin belangrijk om het in toom te houden, en het zuiver te houden. Vandaar dat Calvin een groot theologisch en filosofisch stelsel hiervoor had opgericht, oftewel ZALOK.

In het grotere ZALOK-verband van de leer van Calvin is het extremistische tulip-calvinisme van de kleine institutie geen daerwerkelijk calvinisme, maar neo-calvinisme en pseudo-calvinisme. Het is te ver afgeweken van de bron, wat de kerk in het verderf heeft gestort. Calvin is en blijft de sleutel in de kerkgeschiedenis, maar men moet van zijn dark side komen tot zijn goede side. Het is te groot om zomaar weg te gooien. Iedereen moet door deze wildernissen heen, en uiteindelijk zal men bij de nieuwe bijbel moeten aankomen, die ook op het belang van Calvin wijst.

We spreken over een moeder calvinisme, wat uit de oergeschiedenis ons tegemoetkomt, wat al bestond voordat Calvin kwam. Het gaat om de principes. We hebben hierover te worstelen met Calvin.

Calvin laat zien dat er ook onreinen de kerk binnengeslopen zijn, en schandelingen, en zij zullen door God onderzocht worden en worden buitengeworpen. Zij die het geestelijke

sieraad dragen zullen gaan tot het eeuwig leven, stelt Calvijn. Het sieraad is in principe zijn ZALOK-leer, het sieraad wat Lazarus droeg. Calvijn roept op tot ernstig zelfonderzoek, en op te passen met ijdel geloof. Geloof alleen is niet voldoende. (Verkl. Mattheus 22:11)

Calvijn stelde dat de uitverkiezing niet slechts door Abraham geschiedt, maar ook door Jakob. Bij Calvijn telt niet alleen het geloof, maar ook het gehoor geven aan de roeping. Hierin geldt ook dat de vaten in het huis des Heeren van verschillende soorten zijn.

De Heere spreekt in vele talen, en in vele voorbeelden en gelijkenissen. Laten we geen taal-farizeeërs zijn. Laat de letter niet dood en dodend zijn.

Calvijn stelt in zijn commentaar op Lukas 14:23 dat geloof uit vrije wil geboren moet worden. Het is belangrijk dat hij dit stelt, want in zijn kleine institutie schetst hij een heel ander beeld, tegengesteld daaraan.

Het 'slachtbevel' van Petrus was belangrijk, want het betekende dat hij andere volkeren niet meer als onrein mocht beschouwen. Petrus nam zijn visioen dus ook niet letterlijk, wat men in het westen wel veelal heeft gedaan. Zo heeft men ook met bijbelteksten uit zijn verband gerukt de transatlantische slavernij lopen goedpraten.

Calvijn stelde dat het volk van God werd afgesneden en dat er wilde loten werden geënt, door de afstemming op de roepstem des Heeren, terwijl natuurlijke takken worden verwijderd. (Verkl. Matth. 22:9)

Pas dus op met het te gewoontjes zijn. Het gaat bij God om het vreemde. Wij zijn niet van deze wereld. We zijn op doortocht. Als we niet kunnen omgaan met het vreemde van God, dan hebben wij God niet. Dit is een strijd tegen dierlijke ongevoeligheid, de krankheid waaraan de mens lijdt, stelt Calvijn. Het

is een strijd tegen lichtzinnige schoonschijnendheid en zorgeloosheid, de onderschatting van de hemelse erfenis en het overschatten van het tijdelijke leven. (Verkl. Matth. 22:4) Het is de geest van zelfmisleiding en valse verontschuldiging, stelt Calvijn.

VLUCHT EN KIJK NIET OM

'Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe aan, dat hij Israël telde.' 1 Kronieken 21:1

God kwam om het zwaard te brengen, de grote scheiding. Wee u wanneer iedereen wel van u spreekt.

Bereid uzelf voor op het kruis, en niet op populariteit en op handendragerijen. Gevallen engelen zijn op de wereld gekomen om zichzelf als een god in de tempel te plaatsen. Ga daarom niet uw volk 'tellen', want het zal vol zitten met bedriegers en hen die u te gronde zullen richten wanneer u uzelf teveel met hen inlaat. Richt uzelf niet op diepgaande vestiging, want dan zal het zaakje verstenen voordat u het weet, en dan is daar bijna geen ontkomen meer aan. U moet doorgroeien, ook in de bedieningen.

Lieve mensen, op het fundament van profetie zijn wij veilig. Geloof zonder profetie is niks waard. Het gaat om onze omgang met God, en niet ons verblijf binnen de vier grote muren van onze kerk. De ware kerk is naar het hart. De materie is tot een oordeel geschonken. Zij die de materie volgen zijn door de materie geknecht. Ze hebben de Mammon tot vriend, en God tot vijand metterdaad.

De boodschap van Gods Woord is zoals altijd : vlucht zolang het nog kan. Kijk niet om, want dan verander je in een zoutpilaar. Strek je uit naar de profetie. Alleen door armoe, het heilige vasten, worden we hierop ge-ent.

Wij moeten net als Daniel heerser over Babylon worden, koning, en het ons niet laten overheersen. Er is geen andere weg. Samen met Michael zal Daniel terugkomen om het volk op die manier uit te leiden. Wij dienen te heersen over de demonen. Dat was de opdracht die God gaf. Door Jozef heersen we over Egypte.

Hoe werd Daniel heerser over Babylon en onderheerser over de Meden ? Door profetie. Hoe werd Jozef onderkoning over Egypte ? Door profetie. Moet het allemaal nog duidelijker zijn ?

Door gericht te zijn op materie versteen je. Dat gebeurt er als je het geestelijke verwaarloost. Het geestelijke is namelijk je vrijheid. Daarom schuwt profetie de materie zoveel mogelijk en gaat er alleen profetisch mee om.

Sluit je ogen zoveel mogelijk en denk aan je God. Mediteer en luister, en laat je leiden door God door deze gevaarlijke wereld heen. Laat je niet opsluiten door de materie, want dat is het kwaad, dat is de duivel.

Het geestelijke is zo boven denken, boven gevoel, een vuur krachtig genoeg om je te omhullen.

We hebben niets anders nodig. In dit hebben we alles. Dit is de hogere weg.

U vindt dat avontuur dieper in uw hart, wanneer u u afsluit van alle invloeden van mensen om zelf een ontmoeting met de Heer te hebben. Heeft u daar alleen oog voor, dan zal God die hogere weg ook voor u openen.
